



## Skansens bokbinderi

Vår trogne ålderman Göte Modin och sedan dryga 50 år medlem i Bokbindare-Gesällskapet fortsätter att tröget se till att Skansens bokbinderi är bemannat under de större helgerna.

Hundratals besökare från när och fjärran besöker oss där och vi visar och berättar så gott vi kan i den trånga och dåligt belysta verkstaden.

På vår hemsida, <http://www.bokbindare-gesallskapet.se/gesallskapet-2/skansen> finns läsvärd information om huset och bokbinderiet och på Skansens hemsida hittar man bland annat karta och aktuella öppettider, <http://www.bokbindare-gesallskapet.se/gesallskapet-2/skansen/>



Övre fotografiet till vänster: Göte Modin och Lisa Romaeus Bertelman.  
Mitten fotografiet: Göte Modin.  
Övre till höger: Lena Debove  
Nedre till höger: Lisa Romaeus Bertelman  
Lisa Romaeus Bertelman, text

Fortsätter

den 22 maj 2016

# Gesällskapets besök på Tumba Bruksmuseum

I solsken och en bedövande vacker bruksmiljö med doft av hägg och syren möttes hugade sex personer från Bokbindare-Gesällskapet vid Tumba Bruksmuseets Röda länga för att besöka muséet och den öppna visningen av hur papperstillverkning en gång i tiden gick till.

Texten ”Then som thenne Sedel erfterapar skal warda hängd” avskräckte i mitten på 1700-talet inte förfalskningen av Riksens Ständers banks sedlar. Man ville hindra efterapningen genom att skapa ett papper som ”hava ett eget, med vissa, ifrån allt annat papper särskilda och till Compositionen ej lätteligen utrönta kännetecken utmärkt papper...”

1755 inköptes Tumba skattehemman och i stor hemlighet påbörjades förberedelserna. I boken Pappers-makaren; Georg Anzelius om sitt liv på Tumba bruk skriver Bo Rudin, (som skrivit mycket om papper, bland annat i den läsvärda Papperets historia: studier i ett gammalt hantverk) om hur bruket växte fram.

I fyra hus inom bruksområdet finns utställningar om brukets historia, papperets och sedlarnas historia och mycket mer där också Anders Zitting fann namnet på en släkting från 1800-talets början.

Mer går också att läsa på

<http://www.tumbabruksmuseum.se/>

och

<http://www.myntkabinettet.se/>

Lisa Romaeus Bertelman, text och fotografier.



Helene Jouper, Anna-Karin Oleschak och Göte Modin



Anna-Karin Oleschak och Hannah Morrisey



Pappersarbetaren *Johan August Zitting* föddes 1829 som tredje generationen vid Tumba. Han var förmare till yrket och hade sex barn. Sönerna var födda på helgonen Agabus och Willehads namnsdagar (13 februari och 8 november) och fick enligt tidens sed också deras namn.

Bruksarbetarna drygade ut sina knappa löner genom att odla, fiska, brygga sitt öl och baka mjöl. *Johan Rückström*

